

**1968**



**2008**



Aan u die Judovereniging Clinge een warm hart toedraagt,

**Judovereniging Clinge bestaat 40 jaar!**

Het is haast niet te geloven maar het is nu een feit. Een feit, dat wij als Judovereniging Clinge niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan.

Niet alleen door het uitbrengen van dit jubileumboekje, maar zeker ook tijdens het jubileumweekend van 19 en 20 september.

Hadden de oprichters van toen ooit kunnen bedenken dat, door hun initiatief en inzet, hun vereniging het zo lang zou volhouden? Waarschijnlijk gingen hun gedachten toen nog niet zover. Hun motivatie was om het judo in Clinge te promoten, want dat was hun motto. Het volledige oprichtingsverhaal vindt u op bladzijde 4 van dit boekje, daar ga ik verder niet over uitweiden. Maar, zonder hun inzet was het nooit zover gekomen, bedankt hiervoor!

De afgelopen 40 jaar heeft onze vereniging vele ups en downs gehad. Gelukkig méér ups; zoals het organiseren van grote toernooien, het behalen van eerste prijzen door onze eigen talenten, de judokampen, de gezellig uitjes, dan downs; het dieptepunt van 15 leden. Dit alles hebben we doorstaan met een zeer beperkte bestuurswisseling. De mannen van toen, 30 jaar lang en nog steeds actief binnen onze vereniging en die van nu, welke ook al weer 10 jaar enthousiast bezig zijn met hun clubje. Want dat typeert toch Judovereniging Clinge, een echte vriendenclub!

Wat er de afgelopen 40 jaar gebeurd is staat op de volgende bladzijden van dit boekje en ik wens u dan ook alvast heel veel leesplezier. Laat 20 september een dag worden om nooit meer te vergeten.

Rest mij nog om de sponsors te bedanken die het jubileumweekend financieel voor ons haalbaar hebben gemaakt. In het bijzonder wil ik onze hoofdsponsor Janet en Gerard van café De Landbouw, tevens ons clublokaal, bedanken voor hun steun.

En niet te vergeten, een ieder die de afgelopen 40 jaar zijn steentje heeft bijgedragen om Judovereniging Clinge te maken tot een club zoals die nu is, hartelijk dank hiervoor!

Met sportieve groeten,

Etiënne de Burger  
Voorzitter Judovereniging Clinge.

## Judovereniging Clinge, Opgericht in 1968

### Voorgeschiedenis

In feite is onze vereniging ontstaan uit noodzaak vanwege het ontbreken van een lokaal in Hulst om op een fatsoenlijke manier judo te beoefenen.

Het judo in Clinge vindt zijn oorsprong in Hulst waar het een explosieve start meemaakte. De



Oude patronaatsgebouw in Hulst

benedenzaal van het oude patronaatsgebouw zat in eerste instantie boordevol met enthousiaste leerlingen, die het judo als een **wondermiddel** zagen tegen aanvallen van buitenaf. Het "nieuwte" was er al vlug af, een nieuw lokaal naast de Protestantse kerk werd gevonden (later omgedoopt tot de soos "Joy" en nog later afgebroken om er appartementen te bouwen). Toen begon het eigenlijke judo van de liefhebbers van deze sport. De in aanvang vrij "oude" (meest boven de 20 jaar) judoka's vloeiden gedeeltelijk af en er kwam een spontane aanvulling van jeugd, die uiteindelijk de meerderheid vormde van het ledenaantal. Iets wat op dit moment nog steeds zo is.

Het was erg prettig judoën ondanks de vele handicaps die het lokaal had; zoals vocht, geen douchegelegenheid, lekkages, koude (soms zo koud dat het enkele malen voorgekomen is dat er **ijs op de mat** lag). Maar het enthousiasme was er: 3 tot 5 keer trainen per week was de basis van de liefde voor het judo en de basis dat het judo niet meer weg te denken is in de gemeente Hulst, in het kerkdorp Clinge.

De komst van Staf de Moor (na Kreiz en van de Rest als judoleraren) en zijn aanstelling als sportleraar aan de levensschool, bracht het judo in de lift. In een mum van tijd kreeg hij het lerarenteam, inclusief de directeur, aan het judoën. Snelle verhuizing naar de Levensschool in een vast judolokaal volgde hierop. De luxe van een **douchegelegenheid** werd met open armen ontvangen.

**Vrijdag** was de sportdag van de week en van heinde en verre kwamen uit het Zeeuwsch-Vlaamse zowel dames als heren naar Hulst sporten (judo en jiu-jitsu), óók vanwege de gezelligheid nadien. De kwaliteit van sport steeg in korte tijd enorm en hoewel prestaties niet altijd voorop stonden, werden wedstrijden georganiseerd en was de oude rivaliteit tussen de plaatsen uit de regio ook bij het judo aanwezig. Bij teamwedstrijden was Terneuzen meestal het sterkst, echter eenmaal is deze hegemonie doorbroken door Hulst. Toen behaalde het team van Hulst, na spannende wedstrijden in het sfeervolle Gezellenhuis in Axel, de titel Kampioen van Zeeuws-Vlaanderen voor teams. De judoka's in dit team waren: Eddy Bosschaert, Eddy van Houten, Alex Aerts, Wim van Acker, Edy Rossmadl en **Eugene Verstraeten**.

Totdat door een uitbreiding van de Levensschool het daar aanwezige judolokaal kwam te vervallen. Daarmee werd een tijdelijk stop voor het judo ingeluid. Deze stop had tot gevolg dat er initiatieven genomen zijn om in Clinge te starten.

## Oprichtingsfase en verder

Een praatgroep, bestaande uit **Frans van Dam** (o.a. plaatselijk brandweer commandant), **Frans van de Zande** (politie), **Frans Bracke** (lid van diverse verenigingen) **Eugene Verstraeten** (judoka) stelde voor een demonstratieavond te houden en daarna een bestuur te formeren.

Het spreekt voor zich dat het organiseren van een dergelijk demonstratieavond en andere activiteiten om een en ander op "poten" te zetten geld kostte. Met de financiële hulp van de Boerenbond afdeling Clinge, de supportersclub en het N.K.V. kwam de oprichting van de grond. Verenigingen in die tijd, steunden elkaar daadwerkelijk.



Voor de kerk het oude Patronaatsgebouw in Clinge

In een propvolle zaal van het oude **Patronaatsgebouw** werd op 9 april 1968 een succesvolle demonstratie gehouden van zowel judo als jiu-jitsu.

Het succes was overweldigend. In de eerste week die daarop volgde, lieten zich ongeveer 60 judoka's lid maken van de vereniging.

### Samenstelling van het oprichtingsbestuur:

Emiel de Nijs	– Voorzitter
Eugene Verstraeten	– Secretaris, penningmeester en trainer
Frans van Dam	– Lid
Bertrand Bonte	– Lid
Cyriel de Kerf	– Lid
Jan van de Walle	– Lid



Eugene Verstraeten 1973

De eerste taak van het bestuur bestond uit het werven van leden. Hierbij werden onder andere de scholen van Clinge en het Belgische De Klinge bezocht. Na een huis-aan-huis circulaire kregen de aspirant-deelnemers een verzoek tot het bezoeken van de **eerste les in mei 1968**.

Heel wat Clingse judoka's die al geruime tijd in Hulst deze sport beoefenden, konden nu terecht in Clinge.

Start groep 1: 29 jongens en meisjes	18.00 – 19.00 uur
Start groep 2: 19 jongens en meisjes	19.00 – 20.00 uur
Start groep 3: 19 senioren	20.00 – 21.00 uur

Voorbeelden van enkele tarieven van 1968 in guldens:

**Lesgeld** voor de jeugd Hfl. 3,50 en Hfl. 5,00 voor de senioren per maand.

**Judopak** voor de jeugd Hfl. 17,00 en Hfl. 30,00 voor de senioren.

Vanwege de op handen zijnde herindeling van de gemeenten Hulst, St. Jansteen, Graauw en Clinge leefden we in een periode waar meer mogelijk was dan gewoonlijk. Gemeenschapscentrum Malpertuus was toen in aanbouw.

In een later stadium, toen al een bestuur geformeerd was, kregen we hulp van enige prominente inwoners van het dorp. Die kregen het gemeentebestuur van Clinge zover dat de aankoop van een judomat van 100m<sup>2</sup> (**kosten ca. 10.000 gulden**) geen probleem was. Het pad was volledig vrij om aan de opbouw van de judosport in Clinge te beginnen.

Een ledenaantal van meer dan 60 als start was een goed begin. Om te trachten dit te stabiliseren werd regelmatig een promotieavond belegd in het gemeenschapscentrum Malpertuus, waar de judovereniging op maandag een vaste lesavond had gekregen. Deze varieerde van 3 tot 4 lesuren, verdeeld in leeftijdsgroepen.

Voorzichtig werden er af en toe wedstrijden gehouden tegen andere clubs van Sportschool Delta.

Nadat Staf de Moor de trainingen in Clinge een tijdlang had verzorgd, was de tijd rijp om één van zijn pupillen, namelijk **Hanny Sijs** dit te laten overnemen. Dit was in het voorjaar van 1971.

De judovereniging maakte in deze periode een groei door en het bestuur van destijds blies door het organiseren van allerlei activiteiten de vereniging nieuw leven in.

Het was ook de tijd dat in vele dorpskernen de behoefte groeide om te judoën en zodoende werden judoverenigingen gesticht, waarvan er intussen ook al vele verdwenen zijn. Bijvoorbeeld Terneuzen, Axel, Hoek, Biervliet, Oostburg, Sas van Gent, Ossenisse, Kloosterzande, Hulst, Clinge en Zaamslag hadden een judovereniging of club.

In deze tijd had Nederland een grote naam als judoland vanwege de prestaties van onder andere Anton Geesink, Wim Ruska en Jan en Peter Sniijders. Het judo was hierdoor erg populair geworden. Al deze zaken bij elkaar hadden tot gevolg dat er veel actieve judoka's waren en de goede regel van Sportschool Delta was, dat je als judoka van deze school overal terecht kon. Wat tot gevolg had dat, waar je ook kwam, welke plaats het ook was, het altijd goed vertoeven was op de judomat en je volledig kon uitleven in deze sport. Medebeoefenaars waren er zat.



V.l.n.r.: Peter en Jan Sniijders, Wim Ruska en Anton Geesink

De belangstelling van zowel actieve beoefenaars als van sympathisanten was zo groot, dat er onderlinge competities van judoteams in Zeeuwsch-Vlaanderen mogelijk waren. De iets grotere kernen konden zelfs meerdere vaste teams op de been brengen. De coördinatie van deze wedstrijden was in handen van Henk Schuyt en Jan de Bockx.

Judovereniging Clinge alleen was niet bij machte een team op de been te brengen, dat vol kon meedraaien in deze competitie echter, samen met Hulst ging dit wel.

# Judo

## «JUDOVERENIGING CLINGE»

Zaterdag 22 september organiseren wij de

### JUDO

### TEAMKAMPIOENSCHAPPEN

van Zeeuws-Vlaanderen

in het gebouw «MALPERTUUS» te Clinge

Aanvang 19.45 uur.

Deelnemende teams :

- CLINGE
- AXEL
- TERNEUZEN
- BIERVLIET
- HOEK

Verder :

**JEUGD JUDO DEMONSTRATIE**

**JIU - JITSU DEMONSTRATIE**

INKOM 2 GULDEN

KINDEREN 1 GULDEN

DONATEURS KRIJGEN REDUCTIE.

## «JUDOVERENIGING CLINGE»

Wij nodigen al onze ereleden, leden en belangstellenden uit voor het bijwonen van

### ONZE JAARLIJKSE JUDO AVOND OP

ZATERDAG 18 MAART a.s.

in het gebouw «MALPERTUUS» te Clinge.

Aanvang 20 uur.

### CLUBKAMPIOENSCHAP JEUGD

**JEUGD JUDO DEMONSTRATIE**

**JIU-JITSU DEMONSTRATIE**

**JUDO WEDSTRIJD SENIOREN**

### CLINGE - AXEL

Inkom : 2,— gld.

leden : 1,50 gld.

kinderen 0,50 gld.

## Bestuur en wedstrijdcommissie



Theo van den Brande en Jan van de Walle 1973

Het oprichtingsbestuur functioneerde tweeënhalf jaar. Tijdens de algemene vergadering in het café bij Cesar Weemaes op 29 september 1971, vond een **bestuurswisseling** plaats, waarna de samenstelling als volgt was:

Eugene Verstraeten	– Voorzitter
Theo van den Brande	– Secretaris
Jan van de Walle	– Penningmeester
Ingrid van Raemdonk	– Lid
Harvey Bracke	– Lid

Emiel de Nijs (ex-voorzitter) en de bestuursleden Frans van Dam en Bertrand Bonte hadden zich niet meer beschikbaar gesteld.

Op de algemene vergadering van 26 januari 1973 was er weer een kleine wijziging in de bestuursamenstelling, omdat Harvey Bracke zich niet meer beschikbaar stelde.

**Romain Vermeulen** uit het Belgische De Klinge werd na stemming aan de formatie toegevoegd.

Kenmerkend voor de judovereniging Clinge is dat bestuurswisselingen tot de zeldzaamheden behoren. Aan de ene kant levert dit voordelen op, o.a. omdat het een stabiel bestuursklimaat kan scheppen wat duidelijkheid kan geven zowel intern als naar buiten; aan de andere kant kan het nadelig zijn ten aanzien van het doorvoeren of initiëren van vernieuwingen.

Dit laatste inziende en teneinde de continuering van de vereniging enigszins te waarborgen, besluit het bestuur een **jeugdcommissie** in het leven te roepen. Die als eerste taak een groot stuk van de organisatie van de wedstrijden (toernooien) op zich neemt.

Deze groep werkte vanaf het begin zodanig zelfstandig en correct dat op korte termijn de totale organisatie van de toernooien, in samenwerking met het bestuur, voor het overgrote deel in hun handen kwam.

In een later stadium werd de jeugdcommissie (ouderdom is een proces wat ook voor de jeugd geldt) omgedoopt tot **wedstrijdcommissie**. Op bladzijde 10 van dit boekje vindt u een uitgebreid verslag hierover.

Om dezelfde reden (continuïteit) als bij de samenstelling van de jeugdcommissie besluit het bestuur (op voordracht van de wedstrijdcommissie) om deze laatste aan te vullen met twee nieuwe jeugdleden **Maddy van den Brande** en **Bart Vermeiren**.

## Bestuursuitbreiding

Vanwege verhuizing naar Brabant in juli 1981 van **Ingrid van Laarhoven-Raemsdonk** trad zij af als bestuurslid. Met algemene stemmen werd **Josef Vermeiren**, ondanks de handicap dat hij dikwijls vanwege zijn beroep afwezig was, tot bestuurslid gekozen.

In het algemeen kan gesteld worden dat er weinig kandidaten voor een bestuursfunctie voorhanden waren. De leeftijdsopbouw van de leden was dusdanig dat er bijna geen "oudere" leden waren en dat er in feite bestuurd werd door niet-actieve judoka's, waarvan een gedeelte kinderen had die actief op "judogebied" waren. Wel opmerkelijk was de nauwe onderlinge **vriendschapsband** tussen de bestuursleden, een element dat vele zaken, activiteiten en initiatieven ten goede kwam. De nuchterheid en zakelijke instelling van de zittende leden gaf gestalte aan de mening dat een lange periode waarbij dezelfde bestuursleden aan het bewind blijven ook nadelen heeft.

De bewustzijnsvorming dat aanvulling vanuit de basis een noodzaak is om een gezond bestuursklimaat te creëren, deed het bestuur besluiten om het aantal bestuursleden te verhogen met twee, tot een totaal van zeven leden. In de bestuursvergadering van 25 mei 1986 in café De Troubadour werden met algemene stemmen de door de wedstrijdcommissie voorgedragen kandidaten tot bestuursleden benoemd, namelijk **Ronald van Broeck** en **Nicole Maenhout-van Waterschoot**.



Nicole Maenhout-van Waterschoot en Ronald van Broeck

## Van jeugdcommissie tot wedstrijdcommissie

Toendertijd waren er niet veel wedstrijden en het was ondertussen alweer 5 jaar geleden dat er



Het kampioensteam van Axel uit 1973

Zeeuws-Vlaamse kampioenschappen voor teams gehouden waren, maar op 1 september 1973 was het eindelijk weer eens zover. De opvolger van de kampioenen van 1968 uit Kloosterzande werd het team uit Axel.

Het was tevens voor de **eerste keer** dat Judovereniging Clinge een toernooi organiseerde.

Men had de smaak te pakken en het bestuur dacht er aan om het jaar daarna de Zeeuwse kampioenschappen te organiseren. Maar wat bleek, een andere club organiseerde in januari 1974 deze kampioenschappen al. Daarom werd besloten om op 14 december 1974 de 2<sup>de</sup> Zeeuws-Vlaamse kampioenschappen voor teams te organiseren. Het team uit Axel won voor de tweede maal.

In 1977 werd in de toenmalige laatste judogroep enkele leden gevraagd om een groepje te vormen die het judobestuur zouden helpen met onder andere het organiseren van een judotoernooi. Zo werd de jeugdcommissie gevormd, bestaand uit

voorzitter **Rondald van Broeck**, secretaris **Nicole van Waterschoot** en de leden **Alain Riské** en **Peter Volleman**.

In het organiseren van een judotoernooi had zowel het judobestuur als de jeugdcommissie geen ervaring. Wel had ieder wel eens geholpen bij een toernooi elders. Tevens had iedereen bij andere verenigingen gekeken hoe het daar aan toe ging.

Het eerste toernooi organiseren had nogal wat voeten in aarde want aan benodigd materiaal, zoals wedstrijdformulieren, stopwatches, scoreborden en dergelijke, was er zowat niets aanwezig. Bijna alles moest geleend worden bij andere verenigingen. Hoewel iedereen vol energie, brak het gebrek aan ervaring soms toch wel eens op. Maar na veel vieren en vijven was het op 22 april 1978 dan toch zover: het **eerste internationale jeugdtoernooi** in Clinge was een feit.

Het toernooi was bestemd voor jongens en meisjes van 7 tot en met 16 jaar. Ondanks dat dit het eerste toernooi in Clinge was, verliep het uitstekend en was het een groot succes. Er waren ongeveer 200 deelnemers. Het toernooi werd georganiseerd in het kader van het 10-jarig bestaan van Judovereniging Clinge.

Als echte Clingse vereniging werd het toernooi in Malpertuus gehouden, wat wel een consequentie inhield. Malpertuus was niet zo groot dat er een toernooi gehouden kon worden voor jongens en meisjes van alle leeftijden. Daarom werd er in het voorjaar een toernooi georganiseerd voor jongens en meisjes tot en met 16 jaar en in het najaar een toernooi voor dames en heren van 16 jaar en ouder. Het gevolg hiervan was dat in oktober 1978 het tweede judotoernooi in Clinge werd georganiseerd, wat eveneens een groot succes werd. Dit was het eerste internationale judotoernooi voor dames en heren vanaf 16 jaar.

Na deze twee succesvolle toernooien werd met algemene stemmen besloten om voortaan **twee toernooien per jaar** te organiseren.

Een judotoernooi organiseer je niet even in je eentje en op een avond. Daar zit een behoorlijk stuk werk aan vast. Het begint al een half jaar van te voren met het aanvragen van een wedstrijddatum en toestemming van de judobond. Zodra je een datum krijgt toegewezen, leg je de zaal vast waar je je toernooi houdt. Twee maanden van te voren nodig je de clubs, **E.H.B.O.**, scheidsrechters en helpers (volleybal en anderen) uit. Tevens wordt dan ook de pers ingelicht. Deze publiceert vóór het toernooi een stukje over de vereniging en tijdens het toernooi komen ze een kijkje nemen zodat er een mooi stukje in de krant verschijnt.

Ook worden medailles, eten en drinken en wedstrijdbenodigdheden besteld.

De vrijdagavond voor het toernooi bestaat uit een enorme berg schrijfwerk, wedstrijdindelingen en het geheel controleren. De mat van judovereniging Hontenisse wordt opgehaald, de matten worden in de zaal gelegd en de zaal wordt in gereedheid gebracht. Iedereen krijgt zijn taak toebedeeld en alles wordt doorgesproken.



De **berg schrijfwerk** wordt veroorzaakt doordat gegevens van elke judoka een paar keer moet worden overgeschreven.

**Zaterdagmorgen** betekent voor iedereen vroeg op om de laatste puntjes op de i te zetten en alles te controleren. Tussen 9 en 10 uur ontstond er altijd lichte paniek. Je had namelijk een heel mooi wedstrijdprogramma gemaakt, maar na korte tijd bestaat dit niet meer. Er komen veel afmeldingen, nog een paar late aanmeldingen, maar vooral veel gewichtsmutaties. En dit alles moet nog verwerkt worden in de wedstrijdprogramma's. Dit komt allemaal op het allerlaatste moment en je wilt toch precies om 10 uur beginnen met de wedstrijden. Er moet dan nog wel een **nieuw wedstrijdprogramma** gemaakt worden. Zodra de eerste poules eenmaal draaien is alle spanning voorbij en keert de rust weer.

Het tweede jaar dat judovereniging Clinge judotoernooien organiseerde moest niet alles meer geleend worden. We beschikten nu over alle benodigde formulieren, rode banden, rijstzakjes, diverse stopwatches en twee prachtige scoreborden. Deze scoreborden waren gemaakt door Alain en Peter. Alleen enkele stopwatches en scoreborden werden nog geleend, evenals een tweede judomat.

Al spoedig bleek dat het judotoernooi van judovereniging Clinge, organisatorisch één van de beste toernooien uit de wijde omtrek was. De judotoernooien in Clinge zijn niet groot, maar altijd erg gezellig en sportief. Voor elk toernooi werden ongeveer **40 a 50 clubs** uit Zeeland, Brabant en België uitgenodigd, wat resulteerde in een deelnemersveld van 150 tot 300 personen.

#### **Er volgde na de eerste twee toernooien:**

In het voorjaar van 1979 het 2<sup>de</sup> internationaal jeugdtoernooi voor jongens en meisjes van 7 t/m 16 jaar.

Op 10 november 1979 het 2<sup>de</sup> internationaal toernooi voor dames en heren vanaf 16 jaar.

In het voorjaar van 1980 het 3<sup>de</sup> internationaal jeugdtoernooi voor jongens en meisjes van 7 t/m 16 jaar.

Op 29 november 1980 het 3<sup>de</sup> internationaal toernooi voor dames en heren vanaf 16 jaar.

Op het 4<sup>de</sup> internationaal jeugdtoernooi op 9 mei 1981 werd een record aantal deelnemers geteld: maar liefst **523 personen!** Wedstrijdtechnisch gezien was dit geen enkel probleem, maar een ideaal aantal was het zeker niet. Bij een normaal aantal deelnemers was Malpertuus al goed gevuld, dus je kunt je voorstellen hoe het toen was. Het was een ware heksenketel! Normaal lagen er twee grote matten in de grote zaal. Toen lag er ook nog een mat in zaal 1. Doordat er gebrek aan kleedruimte was, stelde een plaatselijk meubelbedrijf twee containers beschikbaar. Deze **twee containers** stonden voor Malpertuus op het parkeerterrein en deden dienst als kleedruimte. De nacht voor het toernooi hebben maar weinig organisatoren een oog dicht gedaan. Maar veel of weinig deelnemers, ook dit toernooi werd een succes.

Dat zelfde jaar was er in het najaar nog het 4<sup>de</sup> internationaal toernooi jongens en meisjes vanaf 15 jaar met ongeveer 150 deelnemers.

Inmiddels waren de leden van de jeugdcommissie een **stuk ouder** geworden en de naam jeugdcommissie werd veranderd in wedstrijdcommissie. Het takenpakket werd uitgebreid: de wedstrijdcommissie werd ook betrokken bij de organisatie en de begeleiding van kampen, uitstapjes en dergelijke.

Na enige jaren toernooiorganisatie bleek dat er bij het voorjaarstoernooi altijd heel veel deelnemers waren en bij het najaarstoernooi een stuk minder. Daarom werd in **1982** besloten het toernooi in het **voorjaar** te houden voor jongens van 7 tot en met 15 jaar. En het **najaarstoernooi** voor heren vanaf 15 jaar en ouder en voor dames vanaf 7 jaar en ouder. Deze verandering werkte positief. We kregen twee toernooien met allebei een mooi aantal deelnemers.

Er waren 270 deelnemers op 24 april 1982 tijdens het 5<sup>de</sup> internationaal jeugdtoernooi voor jongens tot 15 jaar.

Op 30 oktober 1982 waren er 230 judoka's op het 5<sup>de</sup> internationaal judotoernooi voor dames vanaf 8 jaar en heren vanaf 15 jaar.

Ook de 6<sup>de</sup> internationale toernooien op 28 mei 1983 voor jongens tot 15 jaar en op 29 oktober 1983 voor dames vanaf 8 jaar en heren vanaf 15 jaar waren met respectievelijk 206 en 193 judoka's een succes.

In 1984 was er weer een respectabel aantal deelnemers. Op 28 april waren er 307 judoka's op het 7<sup>de</sup> internationale jeugdtoernooi voor jongens tot 15 jaar.

Zoals eerder vermeldt moest er voor een dergelijk toernooi een berg schrijfwerk worden verzet. **Peter Volleman** besloot daarom het geheel te automatiseren. Hij schafte de nodige apparatuur aan en maakte zelf een **computerprogramma** voor de wedstrijdschema's. Zijn arbeid werd beloond, want op 6 oktober 1984, tijdens het 7<sup>de</sup> internationaal judotoernooi voor dames vanaf 8 jaar en heren vanaf 15



**Maddy van den Brande in actie tegen Querinne van Meurs op 6 oktober 1984, die ze winnend afsloot.**

jaar werd het gehele wedstrijdgedeelte door de computer geregeld. In plaats van alles diverse malen over te schrijven, behoefde je slechts de gegevens eenmaal in te voeren. De computer verwerkte alles foutloos en razendsnel. Hiermee werd een enorme hoeveelheid arbeid en tijd bespaard voor de organisatie. Bovendien waren de chaotische toestanden op zaterdagmorgen even voor 10 uur definitief verleden tijd. Alle mutaties bracht je in de computer, werden verwerkt en in een mum van tijd was er een aangepast wedstrijdschema voorhanden. Ook met 207 judoka's was dit weer een plezierig en succesvol toernooi.

Na het 8<sup>ste</sup> internationaal jeugdtoernooi voor jongens tot 15 jaar, gehouden op 27 april 1985, werd in de vergadering van 11 mei melding gemaakt van **financiële problemen** omdat het aantal deelnemers jaarlijks terugloopt. Op 26 oktober 1985 wordt het 8<sup>ste</sup> internationale judotoernooi voor dames vanaf 8 jaar en heren vanaf 15 jaar gehouden.

In 1986 werd de wedstrijdcommissie uitgebreid met **Maddy van den Brande** en **Bart Vermeiren**. Dit om de continuïteit van de wedstrijdcommissie te waarborgen.

In april 1986 wordt het 9<sup>de</sup> internationale jeugdtoernooi voor jongens tot 15 jaar gehouden. Tijdens de vergadering van de wedstrijdcommissie op 12 mei 1986 wordt het laatste toernooi geëvalueerd en men concludeert dat een deelnemersveld van 185 te weinig is. Een aantal van 250 zou een redelijk aantal zijn om goede poules op te zetten en om financieel alles rond te krijgen.

Zaterdag 25 oktober 1986 werd het 9<sup>de</sup> internationale judotoernooi voor dames vanaf 8 jaar en heren vanaf 15 jaar gehouden. Tijdens de evaluatie werd ook het aantal deelnemers te gering bevonden en men heeft er aan gedacht om naar **één toernooi per jaar** te gaan.

Het aantal judoka's per toernooi:

Jaar	Voorjaarstoernooi	Najaarstoernooi
1981	550	150
1982	270	230
1983	206	193
1984	307	207
1985	207	284
1986	185	130

Vol goede moed maar toch enigszins van slag door het dalend aantal deelnemers, wordt op 11 april 1987 niet het 10<sup>de</sup>, maar het 11<sup>de</sup> internationale jeugdtoernooi voor jongens tot en met 15 jaar georganiseerd.

### **Maar dan gebeuren er een aantal minder leuke dingen.**

Allereerst wordt door de Judobond Nederland de ruim 20 jaar oude **judomat afgekeurd**.

Ten tweede wordt het op 17 oktober 1987 georganiseerde 11<sup>de</sup> internationale judotoernooi voor dames vanaf 8 jaar en heren vanaf 15 jaar afgezegd wegens te gering aantal deelnemers. Zeventien keer had Judovereniging Clinge een toernooi georganiseerd. Twee maal per jaar was er in Malpertuus een toernooi. De Judovereniging vormde daarmee een **uitzondering**. Dit omdat de meeste clubs slechts één toernooi of helemaal geen toernooi kenden. Het Clingse judohart klopte echter harder en Judovereniging Clinge vertaalde dit in een uitzonderingspositie in positieve zin. Voor dit toernooi waren een zestigtal clubs uitgenodigd. Het resultaat was, dat er voor dit toernooi maar zestig deelnemers waren aangemeld. Dat waren te weinig deelnemers om een toernooi te houden want een poule van twee deelnemers is verre van aantrekkelijk en sportief. Voor zo'n toernooi zou een deelnemersaantal van minimaal 130 judoka's acceptabel zijn. Met minder zou het ook financieel niet haalbaar zijn. Een reden voor het steeds dalende aantal deelnemers voor het najaarstoernooi was er niet.

Ondanks deze enorme tegenvaller zou er in 1988 er weer met **frisse moed** tegenaan gegaan worden. Het voorjaarstoernooi had tot nu toe redelijk voldaan aan de verwachtingen en het 20 jarig bestaan was een goede reden om weer een prima bezet toernooi te gaan organiseren

Ook een geweldige stimulans om door te gaan met het organiseren van toernooien en alle andere zaken die met judo te maken hadden was het vooruitzicht op een nieuwe judomat. Op 25 maart 1988 werd de **nieuwe judomat** officieel in gebruik genomen.

In de vergadering van 19 februari 1988 wordt besloten om voortaan **één toernooi** per jaar te organiseren. Een judotoernooi voor jongens en meisjes tot en met 15 jaar.

Op 9 april 1988 wordt volgens deze nieuwe opzet het 12<sup>de</sup> individuele judotoernooi gehouden in Malpertuus. Ook deze keer weer een succesvol en gezellig toernooi.

Misschien hadden we het 10<sup>de</sup> judotoernooi niet mogen vergeten, want zodoende wordt op 8 april 1989 het 13<sup>de</sup> judotoernooi voor jongens en meisjes tot en met 15 jaar georganiseerd. Dit zou naar wat later blijkt, voorlopig het laatste toernooi zijn.

Dit toernooi kende een deelnemersveld van 311 judoka's, afkomstig van 22 clubs. De wedstrijden werden gehouden op 5 matten.

Vanaf het begin is Judovereniging Clinge een dependance geweest van Sportschool Delta. Door allerlei oorzaken ziet Sportschool **Delta** het in 1989 **niet meer zitten** om hier mee door te gaan. Het bestuur besluit om zelfstandig door te gaan. Dit werd niet geaccepteerd door de Judobond Nederland en gaf zodoende ook geen toestemming meer voor het houden van toernooien.

Na een aantal moeilijke jaren begint het toch weer te kriebelen bij het ondertussen nieuwe bestuur. Zo zijn er in 2001 plannen om met Judovereniging Hontenisse een toernooi te organiseren.

Ook in 2002 zijn er plannen om in het najaar een toernooi te organiseren.

Maar dan, op 19 april 2003, worden woorden omgezet in daden en wordt in verband met het 35 jarig bestaan van de vereniging het 1<sup>ste</sup> **Paastoernooi** georganiseerd. Met zo'n 125 deelnemers een geslaagd toernooi.

### **Paastoernooi**

Het was in eerste instantie niet de bedoeling om dit toernooi op paaszaterdag te organiseren. Wel om dit in het voorjaar te doen, maar de agenda van Malpertuus zat zo vol dat alleen paaszaterdag nog vrij was. Daarom deze toepasselijke naam gegeven aan ons toernooi, al waren we in het begin wel bang dat we door het paasweekend minder deelnemers zouden krijgen. Nu na 6 jaar, blijkt dat we de concurrentie van de **paashaas** aankunnen en ons toernooi goed gevuld is.

Het leuke van deze periode is ook dat alle deelnemers niet alleen met een mooie medaille naar huis gaan, maar ook een zak met paaseieren meekrijgen. En dit wordt altijd ontzettend gewaardeerd door de deelnemers.

Deze zakken worden niet kant en klaar ingekocht maar met veel liefde samengesteld door de vrouw van onze trainer, **Christianne de Maayer**.

Het mooie van dit toernooi is dat de kinderen zoveel mogelijk worden ingedeeld op kracht, ervaring, leeftijd en gewicht. Wij doen dit niet volgens de officiële regels, maar proberen via een poulesysteem de kinderen vier of vijf wedstrijden te laten vechten.

Ze hoeven zelfs geen lid te zijn van de judobond. Het is dus vooral bedoeld voor de beginnende judoka om zoveel mogelijk wedstrijdervaring op te doen, om zo later aan grotere toernooien te kunnen deelnemen.

Voor de echte wedstrijdjudoka's liggen de mogelijkheden om elders aan wedstrijden deel te nemen.



**Aanvang toernooi 2008**

Het aantal judoka's per toernooi:

- 19 april 2003 1<sup>ste</sup> Paastoernooi - 125 deelnemers
- 10 april 2004 2<sup>de</sup> Paastoernooi - 115 deelnemers
- 26 maart 2005 3<sup>de</sup> Paastoernooi - 130 deelnemers
- 15 april 2006 4<sup>de</sup> Paastoernooi - 125 deelnemers
- 7 april 2007 5<sup>de</sup> Paastoernooi - 105 deelnemers
- 22 maart 2008 6<sup>de</sup> Paastoernooi - 140 deelnemers

### **Clubkampioenschappen**

Naast ons paastoernooi kunnen onze leden 1x per jaar deelnemen aan de clubkampioenschappen.

Hier leren ze omgaan met spanning, zowel voor als tijdens de wedstrijd. Daarnaast leren ze ook wat verliezen is. Dat dit in de praktijk niet altijd even gemakkelijk is laat zich raden. Maar het belangrijkste van al is het deelnemen. En dat doe ze dan ook altijd in grote getalen. En wat spanning betreft.....deze is meestal nog het grootst bij de ouders!



## 10 jarig jubileum

In 1978 bestonden Judovereniging Clinge en de Clingse Volleybalcombinatie 10 jaar. Door de reeds jarenlange bestaande samenwerking tussen deze twee verenigingen werd besloten om samen activiteiten op te zetten waar ook de inwoners van Clinge betrokken zouden worden. Na maanden van vergaderen was een groots jaarprogramma opgezet. Dit startte op 25 februari met een groots opgezette demonstratie op judo- en volleybalgebied. Op 18 maart volgde het eerste hoogtepunt van dit 10-jarig bestaan, met een optreden van niemand minder dan Ria Valk. In april volgde een groot internationaal jeugdjudotoernooi en in mei een volleybaltoernooi voor de jeugd. Voor de senioren werd in augustus een volleybaltoernooi georganiseerd en in september een judotoernooi. In oktober werd weer een sportevenement georganiseerd en wel een catch-gala. Het jubileumjaar werd afgesloten met een daverende feestavond voor de leden van beide clubs.

10 JAAR JUDO  
EN VOLLEYBAL  
TE  
CLINGE  
MET  
RIA  
VALK.



ORKEST:  
BLEU  
SETTE

ZAAL: MALPERTUUS.

ZATERDAG 18 MAART 1978. 20.30 uur.  
INTREE: FL. 7,- of 105 BFR.

Ter gelegenheid van  
het 10-jarig bestaan  
organiseren  
« De Clingse Volleybal Combinatie »  
en  
« De Judovereniging Clinge »

### EEN GROOTS CATCH - GALA

IN DE SPORTZAAL VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM  
« MALPERTUUS » TE CLINGE

Zaterdag 14 oktober 1978  
aanvang 20.30 uur  
toegangsprijs f. 7,- of BF. 100,-

#### KAARTVERKOOP:

Th. v.d. Brande, Gravenstraat 82 Clinge      Tel. 01140-5006  
H. Suy, Gravenstraat 218 Clinge              Tel. 01140-2645

## 15 jarig jubileum

In 1983 werd, zoals inmiddels gebruikelijk, zowel het 15 jarig bestaan van Judovereniging Clinge als de Clingse Volleybalcombinatie gevierd en ook de 15 jarige samenwerking tussen beide verenigingen. In februari van dat jaar gaven de beide Clingse verenigingen een demonstratieavond, waar de sport aan het publiek werd getoond.

Ook hielden beide clubs twee toernooien, voor zowel de jeugd als voor senioren.

Het jubileumjaar werd afgesloten door een voetbalwedstrijd tussen beide clubs, gevolgd door een gezamenlijke feestavond.



Vertegenwoordigers van de jubilerende clubs: vlnr Theo van den Brande, Eugene Verstraeten, Jan de Poorter en Walter Dobbelaer.

## 20 jarig jubileum

In 1988 stond het verenigingsleven van Clinge een heel jaar op zijn kop. Dat jaar vierden wel zes verenigingen een jubileum. Fanfare Weldoer door Vermaak bestond 100 jaar, duivenmaatschappij De Snelle Duif 40 jaar, de Politiehonden Vereniging Saeftinghe, de Clingse Volleybal Combinatie en Judovereniging Clinge alle drie 20 jaar en tennisvereniging Game '78, jawel, die bestond 10 jaar. Natuurlijk liepen al die verenigingen ook rond met plannen voor leuke feesten en evenementen. Om te voorkomen dat de verenigingen in elkaars vaarwater zouden komen, werd op initiatief van Eugene Verstraeten in een gezamenlijke bijeenkomst een evenementenkalender opgesteld. Hierin werden meer dan 50 activiteiten opgenomen.

In dit jubileumjaar werd er door Malpertuus ook een **nieuwe judomat** aangeschaft, omdat de oude mat was afgekeurd door de Judobond Nederland. De eerste activiteit van de judovereniging was dan ook de in gebruik name van de nieuwe mat door middel van een judodemonstratie op 25 maart.

Het volgende grote evenement van de judovereniging was op 9 april het 12<sup>de</sup> individuele judotoernooi.

Het grootste spektakelstuk zou het **JUVO Volksfeest** worden. Samen met de volleybalvereniging werd een dagvullend programma opgesteld, waaraan ook de gehele Clingse bevolking aan deel zou kunnen nemen. Op 24 september een groot internationaal volleybaltoernooi met wel veertig teams. Ook een volleybaltoernooi om de Friet Cup voor gelegenheidsteams werd georganiseerd. Later op de dag werd er door onze jeugdleden een judodemonstratie gegeven gevolgd door een taekwondo demonstratie.

De gehele dag door kon men deelnemen aan fiets- en wandeltochten over verschillende afstanden. Voor diegene die iets anders dan sport wilde doen was er een Vlaamse kermis of kon men genieten van muzikaal vertier op het Malpertuus terrein.



Het activiteitencomité van de JUVO

## 25 jarig jubileum

Na een flinke dip te hebben meegemaakt in 1990 (slechts 15 leden) bewijst Judovereniging Clinge bij hun 25 jarig bestaan in 1993 weer springlevend te zijn. Er waren zelfs ruim 70 leden aan het eind van het jaar.

Dit jaar werden er een aantal extra activiteiten georganiseerd.

Zo was er een spelmiddag georganiseerd voor leden en hun ouders.

's Avonds werden er een zestal demonstraties gegeven door onze eigen leden. De demonstraties werden afgesloten door het uitreiken van T-shirts aan de leden. Hierna kon voor de jeugd de bingo beginnen en was er een gezellig samen zijn.

Dit jaar kregen de judoka's de keuze uit een dagtocht naar De Efteling of een weekend op kamp. Door middel van een enquête gaven de leden de voorkeur aan.....De Efteling!



Groepsfoto uit 1993

## 30 jarig jubileum

Een ander hoogtepunt in ons 40 jarig bestaan heeft al weer 10 jaar geleden plaats gevonden. Het was op 10 januari 1998 dat we officieel afscheid namen van **Eugene, Jan en Theo** als bestuurslid. Voor die dag hadden we verschillende mensen uitgenodigd waar zij de afgelopen 30 jaar mee hadden samengewerkt. Het mooie was dat dit voor hun een verrassing was en dat kon je duidelijk aan hun gezichten aflezen.

Die middag werd geopend door de wethouder van sportzaken van de Gemeente Hulst de heer Ben Picavet, waarna we konden genieten van een judodemonstratie verzorgd door onze eigen leden en enkele senior leden van judovereniging Kemzeke.

Daarna volgde er een Jiu-jitsu demonstratie, verzorgd door Frans Buijze en Nico van den Ende (alle twee 7<sup>de</sup> dan), de messen en zwaarden gingen gevaarlijk in de ronde.

Vooraleer er officieel afscheid werd genomen van de heren werd eerst het **nieuwe bestuur** voorgesteld en dat bestond toen uit:

Etienne de Burger - Voorzitter  
Maddy van den Brande - Secretaris  
Chantal de Beule - Penningmeester

En de bestuursleden:

Jozef Vermeiren  
Eddy de Maayer  
Ad Seghers  
Eric de Detter  
Rene Vermeulen

Dan was het tijd om de heren naar voren te roepen en hun doopceel, wat 30 jaar judo betrof, werd door de voorzitter gelicht. Teveel om hier te vermelden maar om jaloers van te worden. Ook Jozef Vermeiren, die nog wel aanbleef als bestuurslid, werd samen met hen in de bloemetjes gezet.

Als extra dank werden Eugene, Jan en Theo benoemd tot **ere-lid** van judovereniging Clinge, een onderscheiding die tot dan binnen onze vereniging niemand ten deel was gevallen. Na een daverend applaus van de zaal ging de bar open en werd er nog lang nagepraat.

Tot op heden zijn de heren nog steeds actief binnen onze vereniging als zijnde de 'jokers'.



Op de foto het oude en nieuw bestuur. Zittend van links naar rechts: Ad Seghers, Rene Vermeulen, Maddy van den Brande en Chantal de Beule. Staand: Etienne de Burger, Theo van den Brande, Jozef Vermeiren, Eugene Verstraeten, Jan van der Walle, Eddy de Maayer en Eric de Detter.

## 35 jarig jubileum

Na nog 5 jaar in het bestuur te hebben gezeten vond ook **Jozef Vermeiren** het tijd om afscheid te nemen. In eerste instantie wilde hij met de stille trom vertrekken maar dat kon het bestuur, gezien zijn lange staat van dienst, natuurlijk niet zo maar over hun kant laten gaan. Daarom werd er contact gezocht met Marie-Louise, zijn vrouw, en het snode plan werd gesmeden om Jozef op 13 juni 2003 naar bistro de Happerij te Clinge te lokken. En een vrouw zou een vrouw niet zijn, dus dat lukte zonder enig probleem. Groot was Jozef zijn verbazing toen hij het bestuur en overige genodigden zag zitten op het terras van de Happerij. We waren smeelappen, maar Jozef heeft die avond met volle teugen genoten.

Ook Jozef viel de eer te beurt om benoemd te worden tot **ere-lid** van judovereniging Clinge. Daarnaast nog een passend kado, een rijzweep, want paard rijden is een grote hobby van Jozef. Je begrijpt dat er over de zweep nog enkele pikante opmerkingen werden geplaatst. Maar we weten zeker dat Jozef deze heeft gebruikt waarvoor die gemaakt is!



Voorzitter Etiënne de Burger reikt de oorkonde uit aan Jozef



## **JUVO: Het ideale samenwerkingsverband uit de vorige eeuw.**

(Door Bert Suy)

Een jubileumviering is een ideale gelegenheid om nog eens terug te kijken. Bij de viering van het 40-jarig bestaan van de Judo vereniging Clinge gaan mijn gedachten uit naar de ondertussen niet meer bestaande Clingse sportvereniging: Clingse Volleybal Combinatie of te wel CVC.

De geachte lezer zal dan direct opmerken: wat heeft dit nou met de judovereniging te maken? Veel, mag ik in alle vrijheid opmerken.

Beide verenigingen zijn in 1968 opgericht en beide verenigingen hadden in de jaren zeventig van de vorige eeuw een bloeiende jeugdafdeling. Maar dit gold in die tijd voor meerdere Clingse verenigingen. We kunnen de jaren zeventig wel de "gouden eeuw" van het Clingse verenigingsleven noemen. Maar er was meer tussen judo en volleybal, ondanks het feit dat beide sporten niets gemeenschappelijks hebben. De samenwerking tussen beide verenigingen, met name in de jaren zeventig, kende een hoog kwaliteitsgehalte.

De samenwerking bleef niet alleen beperkt tot het over en weer hulp bieden bij sportmanifestaties. Leden van de volleybal hielpen bij judotoernooien, terwijl judoleden bijzonder actief waren bij volleybaltoernooien. Kortom, een samenwerking die zelfs doordrong tot buiten de grenzen van ons schone dorp Clinge. Menig gemeenteraadslid in die tijd roemde deze vorm van samenwerking en stelde dit als lichtend voorbeeld voor anderen.

Deze samenwerking kende haar hoogtepunt in 1978. Het jaar waarin beide verenigingen 10 jaar bestonden en de besturen van beide verenigingen zagen dit dan ook als een ideale gelegenheid om deze jubileumviering gezamenlijk te vieren. Er ontstond zelfs een nieuwe naam, waarin de samenwerking tussen beide verenigingen tot uiting kwam: JUVO (judo-volley).

Het jaar 1978 zou een feestelijk jaar moeten worden. Na drittig voorbereidingswerk van enkele bestuursleden werd in maart 1978 het jaarprogramma gepresenteerd aan beide voltallige besturen. Dit gebeurde in het cafe bij Cesar Weemaes, het clublokaal van beide verenigingen. Momenteel is hier bistro De Happerij gevestigd.

De muren van het cafe waren volgeplakt met ideeën voor evenementen in 1978: sportmanifestaties voor jeugd en senioren, toernooien, een grote dansavond in Malpeltuus, een gezamenlijke feestavond voor alle leden en iets speciaals.....

In oktober van dat jaar zou er een groot catch-gala plaats vinden in Malpertuus.



Vooral de catch-gala zou iets speciaals voor Clinge moeten worden. Intensieve voorbereidingen gingen aan deze bijzondere avond vooraf. In oktober was het dan zover. De grote zaal van Malpertuus was helemaal omgebouwd in een soort van Madison Square Garden met een echte gevechtsring midden in de zaal. Alles was tot in de perfectie geregeld, maar waar niemand op gerekend had waren de bijzondere slechte weersomstandigheden. Een bijzondere dikke mist viel als een dikke deken over Clinge, waarbij het zicht slechts enkele meters bedroeg. De publieke belangstelling was als gevolg van dit slechte weer zeer matig. Een financieel debacle bleef ons wel bespaard, maar we hadden op een leuke opbrengst gerekend.

De andere JUVU-activiteiten, die in de loop van 1978 werden georganiseerd, waren boven verwachting. De grote dansavond in Malpertuus kende een enorme publieke belangstelling, waarbij meer dan 500 danslustigen een gezellige avond doorbrachten. Destijds een jubileumjaar waarop met veel genoegen terug kon worden gekeken. De samenwerkingsvorm JUVU was in alle opzichten geslaagd.

Een terugblik, die alleen maar nostalgische gevoelens oproept.

## Verbroedering Judoclub Jokohazam uit Kortemark

De contacten tussen Judovereniging Clinge en Judoclub Jokohazam bestonden al zo'n acht jaar, voordat in 1985 de eerste verbroederingsbijeenkomst werd gehouden. De clubs hadden elkaar leren kennen tijdens de Open Zeeuwse Kampioenschappen van 1977 in Hulst. Deze contacten werden verder uitgebreid en er werd aan elkaars toernooien meegedaan. Vooral de verrichtingen van het damesteam van onze vereniging waren uiterst verdienstelijk.

Het eerste idee van een verbroedering was afkomstig van de Judoclub Jokohazam. De organisatie van de eerste bijeenkomst was in handen van Judovereniging Clinge. Deze eerste bijeenkomst op 13 januari 1985 stond volledig in het teken van het sportief bezig zijn, waarbij natuurlijk de judosport centraal stond.

De sportieve samenkomst begon om half tien 's morgens en duurde tot in de avonduren. Na een ontvangst werd er begonnen met een warming-up. Hierna ging iedereen naar het zwembad in Hulst. Na de lunch werden er een circuittraining en een judotraining afgewerkt. Als speciale gast was Wim Ruska uitgenodigd. Op het laatst heeft deze nog afgezegd. Na deze trainingen was het de bedoeling om de bossen rond Clinge onveilig te maken. Door het slechte weer kon dit niet door gaan. In Malpertuus werd er dan maar een rustpauze ingelast, die werd opgevuld met films over de judosport. Daarna volgde een officieel gedeelte waarbij een afvaardiging van de gemeente Hulst aanwezig was.

Op 23 november 1985 was Judovereniging Clinge te gast bij Judoclub Jokohazam in Kortemark. Er was een soortgelijk programma opgezet met zwemmen, judo en powertraining. Mede door de aanwezigheid van de Schepenen van de gemeente Kortemark was ook dit een onvergetelijke dag.

In het eerste jaar van de verbroedering vonden er dus twee ontmoetingen plaats, daarna vond er jaarlijks een verbroederingsontmoeting plaats. Het ene jaar in Clinge en het andere jaar in Kortemark.

Op een gegeven moment werd het ledenaantal van onze club zo laag, dat het niet meer interessant en rendabel was om deze verbroederingsdagen nog verder te organiseren.



## Judoclub JudoKwai Kemzeke

Judovereniging Clinge heeft een zustervereniging en dat is judoclub JudoKwai Kemzeke. De florierende judoclub JudoKwai Kemzeke beleeft in 2009 ook een jubileum. Zij bestaan dan 30 jaar. De club telt ongeveer 150 leden en heeft al veel bereikt. Zo zijn er de nodige nationale titels en provinciale titels behaald. Ook internationaal staan zij hun mannetje/vrouwetje. Een voorbeeld hiervan is het goud op de open Nederlandse kampioenschappen.

Beide clubs helpen elkaar al ruim tien jaar. Denk daarbij aan het leveren van scheidsrechters en tijdwaarnemers bij de Paastoernooien. Bij deze toernooien is altijd een grote afvaardiging aanwezig van judoclub JudoKwai Kemzeke.

Het behoort ook tot de mogelijkheden om af en toe ook eens een training bij te wonen. Het is dan wel zaak om lid te zijn van of de Nederlandse Judobond of de Vlaamse Judofederatie. Van deze unieke gelegenheid wordt door onze leden niet vaak gebruik gemaakt en dat is toch jammer, zeker als je verder wilt komen in het judo. Wie dit wel doen zijn Jerry Roctus en Richard de Beule en zie het resultaat: zij willen volgend jaar opgaan voor hun zwarte band. En natuurlijk Eddy de Maayer, hij is daar wekelijks te vinden en is ook bestuurslid en helpt regelmatig met de trainingen.

Kijk ook eens op de website van judoclub JudoKwai Kemzeke:  
[judokemzeke.awardspace.com/index.htm](http://judokemzeke.awardspace.com/index.htm)



Groepsfoto van judoclub JudoKwai Kemzeke (2006)

## Overzicht van trainers

**Eugene Verstraeten:** mei 1968 tot december 1970

**Staf de Moor:** januari 1971 tot januari 1972

**Hanny Sijs:** januari 1972 tot september 1986

**Maud de Moor:** september 1986 tot juli 1987

**Frans de Boevere:** augustus 1987 tot juli 1988

**Maud de Moor:** augustus 1988 tot januari 1990

**Robby Braem:** februari 1990 tot april 1990

**Eddy de Maayer:** februari 1990 tot heden

**Maddy van den Brande:** van januari 1992 tot maart 1995  
zaterdaggroep gestart 12 maart 2005  
maandagavond november 2007 tot heden....

**Jerry Roctus:** zaterdaggroep van september 2006 tot heden



Hanny Sijs



Eddy de Maayer



Maddy van den Brande



Jerry Roctus

## Doelstelling Judovereniging Clinge

Als Judovereniging Clinge vinden we het belangrijk om zowel jeugd als senioren te laten kennismaken met de judosport. Dat is ons al bij velen gelukt, veelal op recreatief niveau, maar zeker ook judoka's die graag wedstrijden doen en hierin doorgaan. Het plezier in de sport, **omgaan met verliezen en winnen**, je energie kwijt kunnen in de leerzame, leuke en soms ook zware trainingen, dat zijn allemaal zaken die ieder die deze mooie sport heeft beoefend meekrijgt voor de rest van zijn leven.

Doordat we het lidgeld zo laag mogelijk houden is het voor een ieder mogelijk om bij ons te komen sporten, we maken de instap zo laagdrempelig mogelijk. Tevens verhogen we het groepsplezier door het organiseren van allerlei activiteiten naast het judo,

Wij hebben ons doel bereikt als onze leden hun judo periode bij Judovereniging Clinge zien als **een plezierige sporttijd**.

## Kamp

Een van onze topactiviteiten is het organiseren van het judokamp. Deze happening staat altijd bol van leuke spelletjes en korte nachten. De start hiervan vond plaats in 1975, toen gingen we naar **Boslust** in Bergen op Zoom.

Dit hebben we vol gehouden tot 1981. In 1982 werd er een weekend georganiseerd in Malpertuus en werd er geslapen op de judomat. En aangezien alle goede dingen terug komen gaan we dit ook doen tijdens ons jubileumweekend.

In 1983 werd er besloten om niet meer op kamp te gaan maar om een pretpark te bezoeken en wel naar Phantasialand.

De honger om op kamp te gaan was toch te groot en daarom werd in 1984 en 1985 het kamp opgeslagen in **De Hoge Rielen**. Dit is een leerrijk natuurgebied gelegen in de Belgische Kempen en uitstekend geschikt voor groepsverblijven. We verbleven in een gezellig ingericht paviljoen midden tussen de bossen van het omheinde terrein. In deze bossen zijn vijvers, speelpleinen, voetbalvelden, een sporthal, een speeltuin en nog veel meer dingen te vinden waar we ons uitstekend konden amuseren.

In 1986 en 1987 werd er toch weer besloten om een pretpark te bezoeken en wel Walibi en de Efteling. Toen kwam er een periode van stilte wat het organiseren van kampen betrof, mede door het dalen van het aantal leden.

Onder impuls van het nieuwe bestuur en het stijgende ledenaantal werd er besloten om weer op stap te gaan. In 1994 werd Bobbejaanland bezocht en het jaar daarop gingen we weer naar de Hoge Rielen. Dit doen we tot op heden nog steeds en niet alleen de kinderen genieten hier volop van maar ook wij als bestuur en de vrijwilligers die elk jaar weer meegaan, kunnen dit evenement niet meer missen.

Onderstaand vind u een fotocollage van de afgelopen jaren





## Mattenleggers

Voor de meeste judoka's is het maar normaal dat bij binnenkomst van de zaal de matten netjes klaar liggen. Maar zo eenvoudig als het lijkt is het altijd niet. Wij als judovereniging zijn de afgelopen 40 jaar steeds afhankelijk geweest van een aantal vrijwilligers die de matten voor 18:00 uur klaar wilden leggen. Deze vrijwilligers willen we in ons jubileumjaar graag vernoemen, dat hebben ze dubbel en dwars verdiend!

Allereerst **Eugene Verstraeten** en **Theo van den Brande** die dit in de begin jaren samen deden, later heeft Theo dit een aantal jaren alleen gedaan. Daarna **Danny Luijcks** die dit een jaar heeft gedaan. Maar daar hij in ploegen werkte was dit voor hem niet meer vol te houden.

Dan de mannen van het huidige uur, **Jan Vermeulen** en **Arnold de Burger**, die dit alweer ruim 10 jaar doen. Nadat Danny was gestopt werd Jan gevraagd of hij de judo hiermee wilde helpen. Jan had daar op zich geen probleem mee maar de matten wegen toch zo'n 25 kg per stuk en dat vond hij een beetje te veel van het goede om dat in zijn eentje te doen. Assistentie was snel gevonden en nu vormen Jan en Arnold een gouden paar en wij hopen dat we nog jaren op hen kunnen rekenen.



De mannen van het huidige uur  
Jan en Arnold.



Ook al judoën ze zelf niet, ze weten wel hoe het hoort! Kijk maar eens op de foto hiernaast. Dit ritueel wordt, nadat de mat is gelegd, iedere maandag herhaald.

## Oprichting zaterdag judo

(door Maddy van den Brande)

Na een tijdje niet meer actief te zijn op de judomat begon het judo virus toch weer te kriebelen. Mijn dochter Anne was ondertussen bijna 4 jaar en ik dacht zo dat het wel leuk zou zijn dat ze zou kunnen gaan judoën. Omdat in onze judovereniging Clinge pas gestart kon worden vanaf 6 jaar zou dit normaal gezien niet mogelijk zijn, of we zouden naar een andere vereniging moeten gaan en dat kon toch eigenlijk niet, vond ik.

Zo vormde langzaam het idee om een kleutergroep op te richten. Dit voorgesteld aan het bestuur en die zagen dat ook wel zitten. De volgende vraag was wanneer en op welk tijdstip kan dat dan. Op maandag voor groep 1 kon niet want dat was te vroeg er moet immers ook nog gewerkt worden. Daarom werd het al snel zaterdagochtend. Met een lestijd van drie kwartier want, dacht ik, dat is lang genoeg.



Vervolgens folders gemaakt en uitgedeeld in de groepen 1 en 2 van diverse scholen in de buurt. Op 12 maart 2005 was het dan zover: de start van de eerste les. Allemaal kleine toekomstige judoka's met een ouder. Ik had mooi een eerste les voorbereid, maar wat viel dat tegen. Les geven aan 4 jarigen is toch heel anders dan vanaf 6 jaar! Iets voordoen en dan denken dat ze dit wel kunnen gaan oefenen werkt dus niet. Elk kind heeft zijn persoonlijke aandacht en aanwijzingen nodig. Daarom heb ik al snel de hulp ingeroepen van een hulp trainer. Deze was snel gevonden in Jenna de Beule die afwisselde met haar pa (Richard).

Na aanpassing van de lesopbouw naar één van veel afwisseling en spel elementen had ik een mooie opzet gemaakt en kwamen de nieuwe leden binnen. Het leuke is dat van de startende zaterdag groep nu naast Anne Weeda ook Marjolein Roctus en Tom Koolmees nog steeds en alweer bijna 4 jaar lid zijn.



Leden kwamen van overal, Clinge, Sint Jansteen, Kieldrecht, De Klinge, Zandberg, Terhole, Heikant, en Kruispolderhaven. Door de gezamenlijke lessen en de activiteiten ernaast, waaronder de judokampdag waar een beer of een kapitein Zwartbaard gevangen moest worden genomen, wordt het onderling een leuke groep.

Bij 15 leden werd er een wachtlijst opgezet en al snel kwam er nog een helper (Sharon de Vos later vervangen door Sharon van Laere) bij.

Het mooie van deze leeftijdsgroep is dat je een ieder ziet groeien. Sommigen durven eerst de mat bijna niet op, zijn verlegen, of denken dat ze het niet kunnen, waarna je ze in de loop van de tijd ziet groeien niet alleen in judo kennis maar zeker in hun eigenwaarde, je ziet ze zelfverzekerder worden.

Ze leren omgaan met verlies tijdens wedstrijdjes wat soms een traantje kost. Je ziet ze vol spanning voor en tijdens een demonstratie waarbij familie en kennissen komen kijken en na afloop zijn ze trots op zichzelf als ze een medaille hebben verdiend en nog een pluim van pa en ma erbij.

Op een zaterdag, toen onze vereniging op Judokamp was en al mijn helpers ook, is Jerry Roctus bijgesprongen, zodat de les toch door kon gaan. Dit beviel zo goed dat hij dit ook is blijven doen. De komst van mijn zoontje Victor heeft me doen besluiten om te stoppen met zaterdag judo. Gelukkig heeft Jerry dit heel goed overgenomen, zodat deze leuke kleinste groep judoka's van judovereniging Clinge blijft bestaan.



## Max Vleminckx

In het voorwoord van de voorzitter is er gesproken over hoogte -en dieptepunten. 1 dieptepunt is echter nog niet vernoemd en daar willen we zeker nog even bij stil staan. Nog geen jaar geleden, oktober 2007, werden we opgeschrikt door het tragisch overlijden van ons jeuglid Max Vleminckx en zijn moeder. Hij mocht maar 8 jaar worden.



Hij blijft in onze gedachten voortleven als een zeer sympathieke jongen voor wie de judosport een belangrijk deel van zijn leven vormde.

## Wist u dat.....

- Maddy van den Brande en Dennis Lansu 2<sup>de</sup> geworden zijn tijdens de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen in 1983 en dat ze daarom in de bloemetjes zijn gezet? En dat ze verder nog meer prachtige prijzen hebben gewonnen?



- Dat naast Maddy en Dennis ook onder andere Bart en Katja Vermeiren, Johny Verbist, Mark Bousen, Jurgen Willaert en Eric de Deckere prachtige prijzen hebben gewonnen, zoals de Zeeuwse Kampioenschappen?
- Eddy de Maayer in 2000 zijn 2<sup>de</sup> dan heeft behaald daarvoor door de club is gehuldigd? Hij een nieuwe zwarte band kreeg met in het Japans daarop zijn naam geborduurd?



- Dat diezelfde Eddy de Maayer in 2003 4<sup>de</sup> geworden is tijdens de masters, zeg maar veteranentoernooi in Londonderry? Met deelnemers van over de hele wereld. Dat hij toen werd aangemoedigd door Etienne, Rose-Marie, Wim en Yvette. En dat hij toen de magische woorden sprak: 'Wat komen jullie hier doen?'. Hij wist namelijk niet dat we hem zouden gaan aanmoedigen.

- Er tijdens het kamp wel eens rare dingen gebeuren?
  - Zo is er een nieuw soort schaap ontdekt, namelijk een **boomschaap!**
  - Groep 3 tijdens de dropping een grote villa had ontdekt met een hele grote oprijlaan! Bleek het later de ingang te zijn van Bobbejaanland, ze waren compleet verkeerd gelopen.
  - Chantal die graag een dutje doet in het bos tijdens het dierengeluidenspel. We waren haar helemaal kwijt en toen we haar uiteindelijk vonden gelijk **kukelekuuuuuuuuu.....riep**. Ze had er dus niets van gemerkt en dacht dat het spel nog volop bezig was.
- Jenna de Beule en Davy de Kesel, CIOS studenten, bij ons stage hebben gelopen en voor hun verslag een 9 hebben gehaald?
- In 1989 sportschool Delta, gezien het aantal leden, het niet meer zag zitten om judovereniging Clinge langer te supporten? Dat betekende dat we geen lid meer konden zijn van de Nederlandse Judobond. Maar dat we dankzij de hulp van Robby Braem alsnog een vergunning kregen van de Judobond en wel op 2 mei 1990.
- We in januari 1990 nog maar 15 leden hadden maar dankzij een ledenwerfactie in 1992 stegen naar 24? Begin 1993 hadden we er 48 en eind 1993 ruim 70 leden!
- We op 26 oktober 1995 extra training gaven op donderdagavond? Dit heeft geduurd tot 1 mei 1996.
- We in 1994 voor de eerste maal subsidie hebben aangevraagd bij de gemeente Hulst? Dit ging goed tot 2004 maar door een wijziging van het subsidiebeleidsplan zouden we alleen nog subsidie krijgen vóór die kinderen die aangesloten waren bij de judobond. Dankzij de inzet van **advocatenbureau Lensen** uit Terneuzen heeft de gemeente dit terug moeten draaien.
- We naast judo nog andere activiteiten organiseren?
  - Zoals:
    - Zwemmen
    - Familiedag
    - Sint Nicolaasfeest
- We om de kas te spekken jaarlijks een loterij houden? De trekking hiervan wordt verzorgd door **notaris Beltman** te Hulst. En hij doet dit al jaren zonder er een cent voor te vragen!
- In 1994 onze website [www.judoverenigingcling.com](http://www.judoverenigingcling.com) werd gelanceerd? Deze werd gemaakt en wordt onderhouden door Jenna de Beule. Sinds kort heeft Jerry Roctus hier een link aan toegevoegd waarop heel veel foto's van de afgelopen jaren te zien zijn!
- Dat Jurgen Willaert en Frank Ferket, naast onze jokers natuurlijk, onze vaste vrijwilligers zijn voor op het kamp? Dat Jurgen inmiddels is getrouwd en papa is geworden?
- Onze voorzitter nog steeds de gele band heeft? Terwijl er op maandag tussen 20:00 en 21:30 uur toch echt de mogelijkheid bestaat om te komen trainen. Dit geldt zowel voor de herintredende senior judoka als de beginner. En als je geen randori aandurft mag je zelfs alleen techniek trainen, want bij onzen Eddy kan alles! Dus voel je geroepen en kom ook mee trainen.
- Dit boekje is gemaakt door Jerry Roctus en Etiënne de Burger? Ze hebben er, met alle plezier, heel veel uren ingestopt en dat waarderen wij als vereniging enorm!
- Dat er in dit boekje zeker namen en evenementen niet vermeld zijn? Mede omdat de auteurs het niet terug hebben kunnen vinden of gewoonweg niet weten, onze excuses hiervoor!

**Uit de oude doos**



19xx.....wie het weet mag het zeggen!



1984



1985

## Hoe ziet judovereniging Clinge eruit anno 2008

### Het Bestuur



V.l.n.r.: Chantal de Beule, Eddy de Maayer, Jerry Roctus, Etiënne de Burger en Maddy van den Brande.  
Op de foto ontbreekt Wim Vyt.

### Zaterdaggroep

Deze groep wordt getraind door Jerry Roctus met assistentie van Sharon van Laere. Zodra de groep meer dan 15 man telt dan assisteren Richard de Beule en Etiënne de Burger beurtelings.



Zittend v.l.n.r.: Marnix Thoen, Sietse Benooi van der Huls, Job Hoefeyzers, Cesare van der Huls, Michael Blaakman. Staand v.l.n.r.: Tristan Delforge, Bart van Alphen, Esli Schraven, Rik de Moor, Kevin Drubbel, Fleur Hense, Harm Broekaart. Achter staan Jerry Roctus en Sharon van Laere.  
Rik de Jonge, Aiden Degenaar, Christiaan Willemsen, Louisa van Waes en Koen Willaert ontbreken op de foto.

### Eerste groep maandagavond

Deze groep wordt getraind door Maddy van den Brande met assistentie van Jerry Roctus en Richard de Beule.



Zittend v.l.n.r.: Tom Koolmees, Mike Calon, Lisa Biesbroeck, Maddy van den Brande, Anne Weeda, Daphne van Driessche, Marjolein Roctus. Staand v.l.n.r.: Niels van Dueren den Hollander, Lars van Rooij, Jerry Roctus, Jorik van Raemdonck, Elena Biesbroeck, Mathijs van Driessche, Ilias Mampaey, Toby van Dueren den Hollander, Lars van Osselaer, Richard de Beule. op de foto ontbreken Dylan Balli, Bas de Block, Sean Totté en Darian de Mul.

### Tweede en derde groep maandagavond

Deze groepen worden getraind door Eddy de Maayer met assistentie van Jerry Roctus en Richard de Beule.



Zittend v.l.n.r. Gerald van den Berghen, Stijn Ivens, Collin van der Ende, Michael Luycks, Toby van Dueren den Hollander, Mathijs van Driessche, Collin Willaert, Bart van Broeck, Niels van Dueren den Hollander, Lars van Rooij. Staand v.l.n.r. Richard de Beule, Toby de Brouwer, Bart Verstraten, Jerry Roctus, Niek Sondag, Lanzo van der Huls, Tim Bogaert, Aart Lehembre, Luuk Rokks, Nicky Jonkers, Rembrandt van der Huls, Rico Talboom, Netje Lehembre, Kristof van Rooij, Chiel Hense, Sharon van Laere, Laurens Bonté, Maarten Loos, Sietse Lehembre, Daniel van Waes, Martin de Burger, Eddy de Maayer. Op de foto ontbreken Sebastiaan Bessems, Jenna de Beule, Mike van Broeck, Wim Vyt, Julian van Wesemael, Sharona de Witte en Marco Weeda.